

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ: "Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ"
ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ - ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2005



Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ;

ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΗ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΙΑ . ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ, ΠΟΥ ΥΜΝΕΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ .ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΧΩΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΧΝΑ ΜΕ ΚΑΛΟΣΥΝΗ.

Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ, ΠΛΟΥΤΟ, ΔΟΞΑ , ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ , ΑΛΛΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΖΥΓΙΖΕΙ ΚΑΡΔΙΕΣ, ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗ ΖΥΓΙΖΕΙ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑ.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟ ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΚΙ ΕΜΑΣ, ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ .ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΗΣΥΧΟΣ, ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ , ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ . ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΜΑ , ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ, ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, ΘΕΛΕΙ ΓΙΝΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ, ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΚΑΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ, ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ, ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ .

"ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ" ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΡΗΤΟ.

ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΝΑ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ. ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ . ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΚΑΙΝΑ ΤΗΝ ΑΦΟΜΟΙΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΛΑΟΥΣ.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ . ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΦΘΗΝΑΙΝΕΙ, ΟΥΤΕ ΜΕΙΩΝΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΤΗ ΦΤΑΣΕΙ, ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΞΕΥΓΕΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΜΑ .

ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

ΓΙ' ΑΥΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΝΟΥ, ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ. ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΕΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ. "ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ ΤΗΝ".
ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ.
ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΦΘΑΣΤΟ.
ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΑΝΙΚΗΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ.
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ.
ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΟΥΜΕ ΠΕΛΑΓΑ ΑΠΕΡΑΝΤΑ .

ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ.
ΤΟΤΕ ΤΙ ΘΑ' ΝΑΙ Η ΝΙΟΤΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΟΥΦΙΑ ΛΕΞΗ;

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΗΣΕ, ΕΜΑΘΕ, ΜΟΡΦΩΘΗΚΕ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΚΕ, ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ. ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΖΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ, ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΙΡΑΚ. ΕΧΕΙ ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΙΚΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΣ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΣΜΟ, ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΞΕΡΕΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ. ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΛΑ , ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. ΕΧΕΙ ΜΑΘΕΙ ΟΤΙ ΟΣΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΘΕΛΗΣΗ, ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΕΟΣ, ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΑΝ ΝΕΟΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ, ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ,ΘΑ ΕΡΩΤΕΥΤΕΙ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ, ΚΑΚΕΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.

ΈΤΣΙ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ΑΦΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ, ΚΑΙΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΕΜΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΤΙΑΞΕΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ. ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΟΜΩΣ, ΠΡΩΤΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ. ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΥ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥΣ.

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΣ, Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΘΑ ΨΑΞΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΕΙ. ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΝΕΟ, ΤΟ ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ. ΤΟΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΑΧΗ. ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ.

ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ, ΕΝΑΝ ΑΕΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ.

ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ, ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ ΑΔΙΚΑ ,ΕΒΑΛΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΟΛΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΣΚΛΗΡΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ.

Ο ΑΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟ ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΠΟΥΛΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΕΤΟΣ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ .ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΤΟΣ.